

# Hoe gaan we met elkaar om?

Hoe gaan we met elkaar om? Daarover gaat de tweede helft van de Tien Geboden die centraal staat in de zoekdienst van 4 september.

Het gaat er in die leefregels om dat we onze medemens niet beschadigen, neerhalen of benadelen in ons voordeel. Integendeel, de kern is 'heb je naaste lief als jezelf'. Behandel anderen zoals je wil dat ze jou behandelen. Waarom? Omdat je medemens van evenveel waarde is als jij. Ieder mens is geschapen door God en een geschenk van God. In de Tien Geboden gaat het concreet over hoe je omgaat met je ouders, met het huwelijk van een ander, het leven van een ander, het bezit van een ander en de waarheid over een ander.

Hoe geven we deze leefregels handen en voeten in een wereld waarin het niet alleen goed gaat tussen mensen? En als wij een elfde gebod zouden mogen toevoegen, welke zou dat zijn?

De dienst begint om 14.45 u (inloop 14.30 u) en wordt geleid door stadspredikant René Strengholt. Van harte welkom!

## over de zoekdiensten

Al ruim 9 jaar bieden we met de zoekdiensten een maandelijks toegankelijke viering in het hart van Delft met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met inhoud en mooie liederen. De zoekdienst is een activiteit van CityKerk Delft, onderdeel van de Protestantse Gemeente Delft.